

# Het Magazijn

Blad van de Nederduits gereformeerde kerk, de moederkerk van Nederland sinds de 1570-er jaren.  
Zusterblad van de bladen De Nieuwe Doleantie, Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Calvin en het gaan over de enge grenzen van Judea, Door het dal van de ééndagsvliegen, en  
Op naar Rodenberg !

---

## CALVIJN EN HET GAAN OVER DE ENGE GRENZEN VAN JUDEA

Calvin merkt terecht op dat de wederkomst niet grootschaals opgemerkt zal worden. Er zal geen grote beroerte over zijn, want het komt niet met vorstelijke luister.

Het gebeurt dus in de diepte van het hart, voor hen die er klaar voor zijn. Calvin stelt dat het wel bevordelijk zal zijn voor het welzijn van de mensen. Het spoort de mensen aan deze zachtmoedigheid, die door de wereld is veracht, te koesteren en beminnen. Waar ben je zelf ergens op dit spoor ? Heeft de wederkomst al in jou plaatsgevonden ? Ben je al een zachtmoediger mens geworden ? Dat houdt overigens niet in dat dit op het niveau is van de zachte heilmeesters die stinkende wonden maken. De zachtmoedigheid houdt in dat je jezelf niet vorstelijk laat gelden tegen het Woord in, dat je je niet vleeselijk verheft boven anderen om hen op redeloze wijze te onderdrukken. De zachtmoedigheid is een strijder, hard en brutaal vanuit hemels oogpunt. Je kunt de zachtheid des hemels niet scheiden van de hardheid des hemels. Het wekt elkaar op. Als het alleen maar zachtheid is naar alles dan ben je gewoon onverschillig, en over die zachtheid hebben we het hier niet. Dat is vleeselijke zachtmoedigheid die de zonde goedpraat, die de zonde maar laat aanrotzooien. Die zachtheid roept de zonde geen halt toe, en is dus verderfelijk. De zachtmoedigheid moet tot volle wasdom komen, stelt Calvin.

Hij waarschuwt ook tegen de valse hardheid die op de loer staat, het te sterk zijn. Pas op met wat je neemt en waar je jezelf voor uitgeeft. Het moet fundering hebben in het Woord. Dat is wat de ware wederkomst is.

Het Woord spaart de zwakken, geheel tegen het woord der wereld in. Zij die het Woord dienen moeten niet toegeven aan hen die niets ophebben met het gekrookte riet, met de meest zwakken van de samenleving, stelt Calvin. Ze zijn geheel weggezonden in hardnekkige boosheid.

Wee de aarde. We zien in het boek Buli klare taal, dat er duidelijke grenzen worden getrokken. Tot hier en niet verder. Wat drijft de vleeslijken toch ? Het boek Buli, het laatste boek van de nieuwe bijbel, laat zien dat ze er niet mee weg zullen komen. Die vleeselijke aarde waar ze zich met man en macht aan vasthouden als hun laatste strohalm, zal vergaan. Alles zal omgerekend worden, en met alles wat ze in het vleeselijke hebben gebouwd zal afgerekend worden, maar dan niet op een menselijke wijze, maar op ondoorgrondelijke hemelse wijze. Hoe dat gaat geschieden kunt u lezen in de context van de nieuwe bijbel. Loop niet zomaar met stukjes weg, maar ga de context zien.

Calvin waarschuwt tegen het afmeten aan de maatstaf van de eigen zinnen. Dat is waar de mensheid vandaag de dag aan lijdt, aan zelfobsessie. Je kunt niet de zonde dienen en dan ook nog eens recht richten. Dat gaat niet samen.

De zonde leidt tot verderf. Punt. Dan wordt de plank geheel misgeslagen. Dit geslacht heeft alles lopen schoonpraten, hun gehele wereld die ze hebben gebouwd. Daarom moet deze wereld wel vergaan, maar dat gaat op God's wijze, niet op de menselijke en vleeselijke wijze. God's wegen zijn ondoorgrondelijk. De mens kan er niet mee afrekenen, en zal er altijd op verkeerde wijze mee afrekenen, en zal altijd ervoor zorgen dat hij er reserves op nahoudt. Altijd houdt de mens sluw iets achter voor God. Men smokkelt dat het een lieve lust is als men tot de hemelpoorten gaat, op de smalle weg, door de enge poort, maar zo raakt de mens ergens vast, want de mens kan geen twee heren dienen. De mens is innerlijk verdeeld.

Calvin noemt het de toetssteen van het brooddronken vlees. Dat vereren zij. (Verklaring van Mattheus 12:18,19)

Nee, zij willen het niet horen. 'Spreek ons van lieflijke dingen, van positieve dingen. Spreek ons naar onze verwerende oren, spreek strelende woorden.' Maar dit pad leidt tot verderf, tot nog meer zelfwaan. Zo wordt de mens vetgemest voor de slacht. Als je nog ook maar enige liefde voor mens en dier in je hebt, dan stop je met dit soort spelletjes. Zorg ervoor dat je er niet meer bijhoort, anders zul je tot hen gerekend worden.

De mens heeft de slechte dingen van Calvin vergroot, en de goede dingen van Calvin weggeloopt, gemold. Vandaar dat het belangrijk is om over

de dieptes van zijn bijbelcommentaar te spreken. Het waren gevaarlijke tijden en het zijn nog steeds gevaarlijke tijden, gevaarlijker dan ooit. Toch is hierin de veilige haven van het eeuwige woord tot ons gekomen. Het ligt in zicht. Je moet het je alleen nog toeëigenen, er kennis van nemen, in studie en overdenking. We kunnen het leven van Calvijn slechts allegorisch nemen. Het zijn geestelijke waarheden. Het heeft diepere betekenissen.

Calvijn stelt dat de liefde ons niet zou kunnen bereiken als het niet de hoogste plaats zou innemen, het oordeel zou aankondigen, maar dat oordeel gaat niet door het vestigen van een staat, want God heeft de gehele wereld op het oog. Het zal alles omvattend zijn, niet iets nationaals. De mens spreekt oordelen uit, vooroordelen, vanuit zijn eigen clubje, die hij in zijn dwaasheid en moedwil boven anderen heeft geplaatst. Dat is hoe de mens is, altijd sluw en bedriegelijk zichzelf zoekende, ook in zijn recht. Ze willen de menselijke orde, van de ene staat boven de andere, de ene kerk boven de andere, de ene godsdienst boven de andere, maar God heeft het geheel op het oog.

Scheuringen moeten hierin wel zijn. Het kaf zal met het koren moeten opgroeien, maar uiteindelijk, en dat kan niemand voorkomen, zal het kaf van het koren gescheiden moeten worden, anders is de liefde de liefde niet. De vleselijke kerk en de vleselijke wereld, en ook het vleselijke woord wat de mensen aanbidden, zal vergaan. Het ego zal niet in stand worden gehouden.

Calvijn stelt dat we hiervoor over de enge grenzen van Judea moeten gaan. God's koninkrijk moet over de ganse wereld worden uitgebreid. Calvijn stelt dat dit gebeurt in de samenwerking tussen de geboden, genade en gerechtigheid, dus als de drie G's. Haal er eentje weg, en het stort allemaal in elkaar. Zonder geboden en gerechtigheid wordt genade misbruikt,

en er is ook geen gerechtigheid zonder genade, zoals er ook geen geboden zijn zonder genade. Maar in deze samenleving heeft men genade zowel zwaar overschat als onderschat. Er klopt niks meer van. Nee, het klopt niet meer. Deze hele samenleving is wiskundig ingestort.

Het vlees is aan uiterlijke luister gehecht, stelt Calvijn. Het is als een verslaving. Dat is de natuur van het vlees. Je ziet het overal om je heen. Het kaf groeit op met het koren. Als je je er zelf maar niet aan overgeeft. Altijd is het vlees aan uiterlijke luister gehecht, stelt Calvijn. Het is grenzeloos. Het belet de mensen om de dingen van boven te zoeken. De vleselijke mens heeft alleen maar beperkt inzicht, stelt Calvijn, en zij verachten onaanzienlijkheid en eenvoudigheid. Als het niet groots is en met veel tam tam, dan hechten ze er geen waarde aan. Het moet hen naar de mond spreken, het moet hun oren verwennen. Hoe armzalig ben je dan? Calvijn stelt dat als de wederkomst plaatsvindt dan zullen de vleselijken zich eraan ergeren, omdat het niet aanzienlijk is, en te eenvoudig is, te sober. Ze zouden er teveel voor moeten opgeven. Ze zullen het bespotten en uiterst minachten. Oh ja, het vlees kan hierin ook heel religieus zijn, met gouden kruizen met fluweel bedekt. Ze zullen vasthouden aan hun religieuze boeken die hen in slaap sussen, die hun Laodiceaanse levensstijl niet afkeuren. Het vlees kan rustig de mond volhebben met God, die ze geheel naar hun eigen hand hebben gezet. Een God waarbij je niet hoeft te veranderen, waarbij je gewoon jezelf kunt zijn. Dat is het evangelie van de rijken en de machtigen, in deze westerse verwaasde wereld. Met kop en schouders wanen ze zich hoog boven ieder ander mens. Religieuzen bespotten de geestelijken. De halfslachtige geestelijken bespotten de soberen. In zo'n wereld leven wij. Zie daar maar doorheen te komen. Het is een hele opgave. Dan ben je een pelgrim die

geen vaste woonplaats heeft, op naar het hemelse en beloofde land. Door enge poorten zult gij gaan, over smalle paden. Dan is er de eis dat je loskomt van overmatige baggage.

Calvijn stelde dat het koninkrijk God's er niet is om voldoening te geven aan de ijdelheid van de mensen. (Verklaring Mattheus 12:16) De eer van God proberen de ijdeln te verduisteren, om zelf de eer op te strijken. Nu, dat is geweld tegen de hemelen. Wat heeft de mens God aangedaan, die de laatste plaats als een voorbeeld heeft ingenomen? Nee, de mens wilde de eerste zijn. Dat is een hardnekkige wens van het vlees, om de eerste te zijn, de meeste, en zo zitten ze aan hun tafelen. Ze grijpen en vreten tot hun eigen verderf. 'Het oog wil ook wat,' zeggen ze dan. Nee, het oog heeft niks te willen. Werk eerst maar eens aan je oren. Kom tot het oog des Heeren door het oor des Heeren, en dan zie je hoe verblind het oog der vleselijken is, dat walgelijke, boosaardige oog, geheel verblind door zijn eigen hartstochten en begeerten. Het is de weg ten leven niet. Leer te luisteren naar de woorden van de hemel, en zo zal in jou een zuiver oog gegeven worden. Houdt je oog zuiver. Zet een wachter voor je oog. Ga eerst tot je oren. Er is geen snelle weg. Ga van de snelwegen van de zonde af. Zij leiden tot het verderf. Zij belijden een hele andere filosofie, die van het meerdere, het gemakkelijke en het snelle, maar daarmee stort je met je voertuigen in de rivier.

Zet een wachter bij je hand en je voet. Calvijn stelt dat de vleselijken alreeds zijn verslagen, maar in hun strijd tegen God storten ze alleen maar meer gif uit. Het zijn stuiptrekkingen na de dood. Als kippen zonder kop rennen ze door. En velen huppelen er achteraan.

Het roepen en waarschuwen is allang voorbij. Dit zijn slechts echo's. Alles is al opgetekend. Het zijn slechts herhalingen. Het Woord is gegraveerd

in de stenen, de stenen muren rondom de hemel. Dat is wat de nieuwe bijbel is. Zonder de nieuwe bijbel, het boek des levens, zou er ook nooit een oude bijbel zijn geweest. Het heeft terugwerkende kracht, en ook doorwerkende kracht, want de nieuwe bijbel is er altijd al geweest, maar nu slechts, in deze tijd, geopenbaard.

Het Woord is steen. Daar kan een mens niets aan veranderen. Deze steen is eeuwig. Die komt tot de mens in vele talen, in vele dialecten, en werkt door vele stromingen heen. Het is niet exclusief voor een bepaald begenadigd groepje. Het is voor ieder mens, en voor ieder dier. Nu, haast u om van dit Woord getuige te zijn, en het binnen te nemen, en uw licht te verspreiden, want de tijden zijn duister.

---

## DOOR HET DAL VAN DE ÉÉNDAGSVLIEGEN

Buli, een prachtig sieraad voor de heiligen. In het Woord, het boek des levens, hebben zij woningen aan de zee ontvangen.

Buli is een aspect van het Woord des Heeren. Zij verkondigt het laatste Woord. Het is dan ook het laatste boek in de nieuwe bijbel, in de RV-bijbel.

Oh, laten wij opgaan naar het huis des Heeren en alles achter ons laten. Laten wij onze hemelse visnetten opnemen, van het Woord, om het Woord te verkondigen en ook het Woord te leven.

Zij is het sieraad der hemelen. Zij is tot de kerk gezonden om op te roepen tot de geestelijke oorlog.

Zij komt van een eeuwige oorlog.

Calvijn wijst er terecht op dat we niet alleen moeten strijden tegen de zonde van het overtreden van de geboden, maar ook tegen de nalatigheid.

Nalatigheid is onderdeel van de zonde, het zich onthouden van het doen van het goede. Het gaat dan om de nalatigheid van het volbrengen van de geboden, van de plichten. (Verklaring Mattheus 12:11)

Calvijn wijst op het belang van gevarieerdheid in de strijd tegen de zonde en de nalatigheid. We moeten niet telkens hetzelfde wapen gebruiken, anders zouden we voorspelbaar worden, en daar maakt de vijand gebruik van. Daarom is het zo belangrijk geoefend te worden, en niet ten onder te gaan in conformiteit. De kerk is te voorspelbaar geworden, en daardoor is zij ten onder gegaan.

Buli 1:9 zegt daarom :  
'En zij zullen nomaden zijn, altijd doortrekkende, opdat de zonde hen niet zal vinden.'

Zo begint het boek Buli, en daar is het gehele boek op gebouwd, en zo ook de gehele nieuwe bijbel. Gaat uit van de stad die ze gebouwd hebben, en kom tot de wildernis, en val hier niet in dezelfde valstrik van het conform zijn en het voorspelbare. Trekt altijd verder.

Daarom zegt onze catechismus in inzetting 48 :  
'Daarom moet de mens van reformatie tot reformatie gaan, en moet de reformatie ook gereformeerd worden. Stilstand hier is fataal.'

De hemel is variatie, niet naar de willekeur van de mens, maar geleid door het profetische en strategische. Het danst de mens niet naar de pijpen. Het is een groot offer, het grootste offer wat je in je leven moet brengen. Het moet een volkomen offer zijn. Wat houdt je liefde in als je dit offer niet hebt gebracht ? Ook het vleselijke heeft liefde, maar het trekt de ander de afgrond in. Wees op je hoede voor strijdloze waanliefde. Daarom moet het boek Buli komen. Het is een alarm voor soldaten, opdat zij niet indutten. Als zij de verkeerde richting

ingaan gaat dit alarm ook aan. Het moedigt hen telkens aan om verder te gaan. De zonde is namelijk op jacht naar hen, en zo ook de leugen en de nalatigheid.

God bewaakt en bewaart de mens, opdat de mens beschermt is tegen de eeuwige dood. Maar het gaat hier om een wederzijdse relatie. Wees ook de bewaarder en beschermer van anderen, maar alleen op de kruispunten, want het kan alleen wederzijds zijn.

De mens heeft een eigen keuze, maar als het hart ons veroordeelt : God is groter dan het hart. Als de mens ontrouw is, is God nog steeds getrouw.

Ontkomen aan God kunnen we niet, waar we dan ook gaan. God behoedt ons voor vele dingen, maar uiteindelijk moeten we toch zelf kiezen. Uiteindelijk moeten we toch aan onszelf werken, het ons eigen maken. De mens is maar een zucht. Velen worden met de wind meegesleurd. Velen zijn slechts ééndagsvlinders, spiegelingen van een hogere werkelijkheid. Daarom moeten we het natuurprisma leren kennen, de prisma van Perseus, de steen van Ahn. Ahn is veelal de naam van David in de nieuwe bijbel. Dat is zijn Orionse naam. Door de natuurprisma overwon hij Goliath, het oog van de wereld, oftewel de lagere prisma, wat slechts een spiegeling was. Uiteindelijk blijft alleen het goede over. Leugen en illusie is maar tijdelijk.

De mens moet door het dal van de eendagsvliegen. Niets wordt werkelijkheid hier, en geloof hen niet die slechts eendagsvliegen zijn. Volg hen niet na, wordt niet zoals hen, want ze zijn er maar één dag, en ze stellen op de proef.

Hoor het gekrijs van de ééndagsvliegen op aarde. Ze komen uit een donker gat en gaan hier weer naar toe. Zie ze gek doen. Het zijn maar ééndagsvliegen. Ze hebben geen missie en geen doel. Ze

komen op en vertrekken weer. Trap er niet in. Waarom zou je je leven bouwen op iets tijdelijks zonder waarde ? Waarom zou je je ziel overgeven aan de ziellozen ? Zie, zij hebben geen ziel. Als een zwerm trekt het over. Als een donkere wolk. Ze praten met je mee, ze lopen zij aan zij met je, vleien met je, maar er is geen leven in hen. Ze eten gewoon wat hen wordt voorgeschoteld. Er zit niets in. Ze gaan de weg van de minste weerstand. Als er iets nieuws komt zijn ze er altijd voor te vinden, want ze stromen gewoon met de stroom mee. Het kaf groeit op met het koren.

Ze kunnen ook het Woord des Heeren prediken, maar wanneer het hen uitkomt. Na kantooruren zijn ze gesloten. Ze maken er winst mee. Laat je niet bedriegen. Halve waarheden maken niet het geheel waar.

De vijand imiteert, maar het is niet profetisch. Het is vleeselijk strategisch. Het is allemaal zeer uitgekookt. Het is de neerslag van veel hogere kennis. Alles wijst uiteindelijk terug op het goede. Volg de lijnen terug tot de natuurprisma, de steen van Ahn.

---

## OP NAAR RODENBERG !

Onze Nederduits gereformeerde kerk is ook christelijk gereformeerd. Wij hadden nooit de gedachte te Kuypers te worden. Dat we ook Ledeboeriaans en Steenblokkiaans zijn moet erbij gezegd worden. Hoe dan ook christelijk gereformeerd, want het is onze levensadem. We houden het niet zomar bij Kuypers. Er zaten nog teveel haken en ogen aan. Kuypers' theologische systeem was nog niet klaar en moest ook verder gereformeerd worden, waar Dooyeweerd aan werkte, en Berkouwer. Bij Berkouwer zien we een steeds grotere openheid naar het Barthianisme. Hij noemde de theologie van Barth triomferend. Ook was het bij Karl Barth zeker nog niet af. Daarom moest de

latere Nederduits gereformeerde dogmatiek nog komen, vanaf de zeventiger jaren tot nu.

Theologie kan zo verzanden, kan zo afdwalen en afstromen. Men kan in de theologie soms met zoveel mogelijk woorden zo min mogelijk zeggen. Vandaar dat het belangrijk is naar de bron te gaan.

Het lekenvolk maakte de deformatie, omdat ze de termen van de reformatie niet begrepen en verkeerd uitlegden. De deformatie maakte mensen zedeloos, zorgeloos en redeloos. Vandaar dat Calvijn in zijn bijbelcommentaar moest uitleggen wat geloof en genade eigenlijk inhield. Zo lopen er twee lijnen door Nederland heen, eigenlijk vier : de deformatie en de reformatie, de hoge Calvijn en de lage Calvijn. Men moest terugkeren tot de zuivere bron van het calvinisme. Ook Calvijn moest nog strijden met de erfenis, en dat ging niet altijd goed. Het had nog steeds vagebonden status, maar tussen de bedrijven door was er ook veel degelijk onderwijs. Als men Calvijn teveel uit het oog verliest gaat het mis. Maar men is juist met het verkeerde van Calvijn weggerend, nog vanuit zijn Institutie tijd. Ook zijn commentaren zijn nog deels onzuiver en hebben missing links. Vandaar dat de latere nederduits gereformeerde dogmatiek nog moest komen, vanaf de zeventiger jaren, en nu de nieuwe bijbel, de Rodenberg Versie. Dit werd ook in Openbaring aangekondigd, dat er een nieuwe bijbel zou en moest komen.

Waar de gereformeerde kerk dreigde te verzanden in veronderstelde wedergeboorte en gemene gratie, daar was de christelijk gereformeerde kerk de ontwaking, de wekker. Het was het kleine kamp in de wildernis. Ook de christelijk gereformeerde kerk dreigde op verschillende punten in de kerkgeschiedenis in te dutten, en gelukkig waren er ook geluiden in de christelijk gereformeerde kerk die hen

daar voor wilden waarschuwen. Ook de christelijk gereformeerde kerk moest nog verder gereformeerd worden, en zij werd soms op sleeptouw genomen door de gereformeerde gemeente, de oud gereformeerde gemeente, en de gereformeerde gemeenten in Nederland. Maar ook zij waren er nog niet. Dit was slechts halverwege kerkelijke evolutie. De kerk stond nog in de kinderschoenen. Daarom : Op naar Rodenberg !

Velen kennen de nieuwe bijbel, het boek des levens nog niet. Vandaar dat de nieuwe evangelisatie is begonnen, maar niet als een revolutie, niet voor kerkgroei statistieken. Het is een zaai proces. De nieuwe bijbel wordt niet verkocht. Het is op bepaalde plaatsen te lezen en te verkrijgen. Het boek des levens wordt niet te grabbel gegooid, maar ook niet voor peperdure prijzen aan de schapjes verkocht, zoals vaak gebeurde met de oude bijbel, wat een handelsproduct werd. Dat zij verre van ons. 'Om niet hebt gij het verkregen. Geeft het om niet,' is ons mandaat. Wij geven zowel onderwijs over de oude als de nieuwe bijbel. Dat is niet alleen voor de rijken, maar ook, en meer nog, voor de armen. Voor iedereen is het Woord gekomen. De eersten zullen de laatsten zijn.

Wij hopen van harte u tegen te komen in Rodenberg, waar het nieuwe Woord is geopenbaard, het eeuwige Woord des Heeren. De Heere heeft ons niet in de steek gelaten. Met het boek is er ook de nieuwe catechismus. Zo hebben de Rodenbergse predikanten en profeten veel om uit te onderwijzen. Het is niet meer het karige rantsoen zoals in de oude bijbel. Het volk is zwaar, zwaar ondervoed. Nu moeten de hemelse moeders komen. Keert terug tot de borsten des hemels, oh volk. Laat u sterken door de hemelse melk, wat uw vlees zal verzwakken. Groei dan op in Haar, in Woord en Kerk.

Wij willen elke predikant, elke profeet,

iedere herder, ja, ieder mens, uitnodigen om te nemen van het Woord dat in de woestijn is geopenbaard in deze dagen. De bron is geopend. De Heere heeft ons niet als wezen achtergelaten. Kom met vrijmoedigheid, en ga door het gescheurde voorhangsel heen, om tot het verborgen manna der hemelen te komen wat deze dagen zo rijkelijk over ons is uitgestort.

Het zal een nieuw geslacht zijn. Wij noemen in de latere nederduits gereformeerde kerk vanaf de zeventiger jaren onze predikanten geen ‘dominees’, geen ds., maar ‘hemelse vissers’, hv. Laat u door de Heere ook opleiden tot hemelse visser, want de tijden zijn duister. Deze werktuigen worden allemaal gegeven in het nieuwe woord. Het is voor de eindtijd bewaard gebleven. Eerder was het volk er nog niet aan toe. Vele dingen wilde Yeshua destijds nog zeggen, maar hij kon het niet. Zij moesten opgaan tot de volle waarheid.

De tijden zijn duister, zeer duister. Alstublieft, ik smeed u : Lees het boek ‘De Ondergrondse Kerk’, van Richard Wurmbbrand, wat eigenlijk te verschrikkelijk is om te lezen, en het is de vraag hoe ver u erin zult komen, maar ik zeg dit om te laten zien dat hetzelfde gaande is in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Er is geen tijd om spelletjes te spelen. Wie nog een hart heeft die gaat de berg op om te horen welk Woord de Heere tot de mens wil spreken. De geesten van het oude woord willen mensen niet laten gaan. Ze willen martelen, tot het uiterste, voor eeuwig. Geenszins stond dit opgetekend in de grondteksten van de oude bijbel, want de Israelieten geloven hier ook niet in, maar de westerse gedeformeerde kerk heeft dit vanuit het varkensgrieks zo vertaald, om politieke controle te krijgen over de zielen. Het is een gif wat nog steeds diep in de kerk zit, en dat moet eruit. Deze slang moet eruit. Daartoe is de nieuwe bijbel gekomen, de Rodenberg Versie.

Ook de dreiging van de islam kan zo afgewend worden, in andere banen geleid worden, want de nieuwe bijbel gaat over de verzoening tussen Jakob en Ezau en de verzoening tussen Izaak en Ismael. Dat is hard nodig, nu ook met de oorlog in Israel-Gaza.

Leert van het Woord, en verspreid het Woord. Het volkomen manna is nu gekomen.

---